

THUISCATECHESI
oktober 2023



Inzaming voedselbank:
elke 1^e zondag van de maand
voor en na de gezinsviering.

4 oktober Dierendag

Maar van oudsher is 4 oktober de feestdag van Sint-Franciscus van Assisi. Een beroemde heilige, die leefde rond het jaar 1200. Hij werd bewonderd, omdat hij mensen in nood hielp en zo indrukwekkend over God kon



vertellen. Jongeren trokken graag met hem op en probeerden hun leven te leiden zoals hij dat deed. Het meest staat hij echter bekend om zijn liefde voor de natuur en de dieren. Dieren waren voor Franciscus zijn broeders, zijn vrienden. Hij maakte een wilde wolf tam en sprak met vogels.

En hij schreef en zong

een lied over hoe mooi hij de natuur vond: het Zonnelied.

In 1927 bedacht Juffrouw Winter uit Brno in Tsjechië dat mensen één dag per jaar speciaal aan de dieren moesten denken. Ze schreef een brief met haar idee naar Margaret Ford, de voorzitter van de wereldvereniging van de dierenbescherming. Mevrouw Ford vond het geweldig. Over een toepasselijke datum hoefden ze niet lang na te denken: de feestdag van Franciscus! In 1929 keurde een internationale vergadering van dierenbeschermers in Wenen het plan goed. Een jaar later werd Dierendag voor het eerst in Nederland gehouden.

God, wij danken U
voor een kring van dagen.
Voor broeder Zon,
voor zijn dagelijks licht.
Voor zuster Maan
en de sterren van verre,
cadeau voor de nacht:
wat een prachtig gezicht.

Bedankt voor broeder Vuur,
die nacht in vuur en vlam zet.
Bedankt voor moeder Aarde
die verzorgt en voedsel geeft.
Voor al haar kind'ren,
kleine en grote,
voor al wat leeft!



God, wij danken U
voor alles wat we kregen.
Wij willen U nog vragen:
help ons God,
door die kring van dagen,
door die kring van dagen.

Voor het eerst in de geschiedenis van de kerk zijn bij de bisschoppensynode van 4 tot 29 oktober in Rome ook 40 vrouwen, met stemrecht, als reguliere leden uitgenodigd. Het vervolg van de synode is in 2024. 'Kom, Goede Geest, Adem van God' wil het zwoegen, de hoop en het verlangen van ieder die betrokken is bij deze synodevergadering tot eenheid brengen; laat het vrucht dragen om tot vernieuwende inspiratie te komen.'



Dag van de
witte stok

Elk jaar op
15 oktober
wordt de
internationale
Dag van de
Witte Stok

gehouden, dit jaar voor de 50^e keer. Door fysieke verkeersacties 'Stop voor de witte stok' wordt jaarlijks aandacht gevraagd voor het oversteek moment van mensen met een visuele beperking.

Er is genoeg
voedsel op de
wereld voor
iedereen.



The Hunger Project gelooft dat een wereld zonder honger haalbaar is. Daar zetten zij zich samen met 500.000 gedreven changemakers voor in. Met slimme en lokale oplossingen. En door te investeren in het vergroten van veerkracht en versterken van lokale voedselsystemen. Op naar een wereld zonder honger. Want het kan wèl.

Weet je nog wel van toen, van die keer dat Jezus een blinde zag staan? Geen mens die hem zag. Ze riepen: Wees stil! Maar Jezus keek juist de man aan. Opeens zag de blinde weer licht en dacht blij: Wat is dat geweldig, hij ziet wat in mij.



Zijn licht tilt ons op. Zijn licht maakt ons sterk. Hij ziet wat in jou en in mij. Al is het soms donker en heb je verdriet, dat licht is niet zomaar voorbij. Dat licht is niet zomaar voorbij.

Gezond eten moet voor iedereen betaalbaar en bereikbaar zijn. Maar toch hebben 828 miljoen mensen - 1 op de 10 mensen wereldwijd - honger. Daar vragen we op Wereldvoedseldag op 16 oktober aandacht voor.

Duizend mensen en meer kwamen vragen: "geef ons heden brood!"
Volgden Jezus hun Heer al drie dagen en de Heer gebood:
"Breek je brood, deel de nood tot de hele wereld wijd nooit meer honger lijdt."



Duizend mensen en meer blijven vragen: "heeft God ons gehoord?"
"Brood genoeg", zegt de Heer; alle dagen klinkt zijn levend woord: "Breek. . ."

Duizend mensen en meer op de wegen trekken voort als wij,
hand in hand en de Heer kom je tegen, vraagt voor jou aan mij: "Breek. . ."

Het Jezus-gebed in de hertaling van

(Bram Moerland)

De hertaling die u hier vindt van het Jezus-gebed staat dichterbij het oorspronkelijk door Jezus in het Aramees uitgesproken gebed dan het 'Onze Vader' uit de kerkelijke traditie. God, als bron van alle zijn, is hier dus niet in de hemel, maar in het hart van de mens, het kenmerk bij uitstek van het gnostische christendom uit de eerste eeuwen. Dit Jezus-gebed benadrukt vooral de oorspronkelijke eenheid tussen God en de mens, en het wil die eenheid bevestigen, of herstellen waar die verstoord is geraakt. Als we in ons hart geraakt worden door wat ons in het hier en nu omringt, zowel de natuur, de kosmos als de medemens, dan is dat een intieme ontmoeting met het alomtegenwoordige goddelijke. De ontmoeting met het goddelijke in het hier en nu, is ook in overeenstemming met God als 'de Aanwezige' in het Oude Testament. De openingszin in de Latijnse versie 'Onze vader die in de hemelen zijn' past niet in de toenmalige joodse voorstellingswereld, maar is later ontstaan onder invloed van de Griekse dualistische filosofie, die God transcendent, 'gans anders' gemaakt heeft, ver verheven boven de aardse werkelijkheid. Het is niet waarschijnlijk dat Jezus die opvatting kende, laat staan deelde.

Bron van Zijn, die ik ontmoet in wat mij ontroert. Ik geef u een naam opdat ik u een plaats kan geven in mijn leven. Bundel uw licht in mij - maak het nuttig. Vestig uw rijk van eenheid nu, uw enige verlangen handelt dan samen met het onze. Voed ons dagelijks met brood en met inzicht. Maak de koorden van fouten los die ons binden aan het verleden, opdat wij ook anderen hun misstappen kunnen vergeven. Laat oppervlakkige dingen ons niet misleiden.

Uit u wordt geboren: de alwerkzame wil, de levende kracht om te handelen, en het lied dat alles verfraait, en zich van eeuw tot eeuw vernieuwt. Amen.



Een lied voor Allerzielen:

2 nov. 19.30 uur Allerzielenviering

Gij, die de mens geschapen hebt
-hoe eindig ons bestaan
en ieder mens bij name kent
-zo met ons lot begaan;
wij hopen op Uw eeuwigheid,
Uw grenzeloze trouw;
wij bidden om Uw zegen God
voor ied' re man en vrouw.

Wij mensen komen en wij gaan,
Uw levenslicht dooft niet
voor wie in alle eeuwigheid
voorbij de einder ziet,
de Levende in wie herleeft
al die gestorven zijn,
die doden leven geven wil
voorbij is alle pijn.

En zij die ons zijn voorgegaan
over de doodsgrens heen;
uit wie het leven groeien mocht,
God laat hen niet alleen;
want vaders, moeders, kinderen,
zij leven in ons voort,
zij delen in Zijn eeuwigheid
en al wat daarbij hoort.

Wij danken U voor hun geloof
en bidden dat Uw Naam
met lieve trouw verbonden blijft
aan ons in dit bestaan;
verzacht het leed en het gemis,
wijs nieuwe wegen aan;
dat wij niet vluchten in verdriet,
laat ons in vrede gaan.



Lieve God,
Vandaag steken wij een lichtje aan,
omdat wij willen denken aan
alle mensen die niet meer bij ons zijn;
alle lieve mensen die wij niet willen vergeten
en die nu voor altijd bij U zijn, zo geloven wij.