

THUISCATECHESE JANUARI



"Gezegend Nieuwjaar!"
of "Zalig Nieuwjaar!"

Als je deze wens uitspreekt, hoop je van harte dat er volop heil en zegen mag komen over je medemens. Een zegenwens uitspreken is eigenlijk goede woorden zeggen tot elkaar.

Maar het houdt meer in.

Want met een zegen roep je de goedheid en bescherming aan van God, wiens Naam de belofte is: 'Ik-zal-er-zijn'.

Dat lijkt misschien makkelijk, maar toch....

Je kunt pas zegenen, als je elkaar de zegen van Boven kunt en tegelijk elkaar werkelijk tot zegen wilt zijn.

Met deze overweging in gedachte

wensen wij u, wensen wij jullie een gezegend 2023.

Dat het een jaar mag worden waarin ons veel goeds mag overkomen en we ons verbonden mogen weten met de Bron van alle goedheid.

Een jaar waarin het niet alleen gaat om goed te ontvangen, maar evenzeer goed te doen. Want dat is pas zalig!

de wens je Zegen
Moed
Hoop Liefde
Geloof Kracht
Vertrouwen

Geef mij een zichtbaar plekje in uw huis

Ik wens je
genoeg stilte
om op te kijken
naar de sterren.
Genoeg eenvoud
om ontzag te tonen
voor het kleine.
Genoeg vertrouwen
om het goede
zijn weg te laten vinden.
Genoeg verwondering
om het ondenkbare
te zien gebeuren.

Wat zal het nieuwe jaar ons brengen
Gewoon maar beginnen, vol vertrouwen gaan,
want God trekt met ons mee,
zo werd en wordt ons aangezegd.

Waarheen zal het nieuwe jaar ons leiden?
Geen angst, we zijn gezegend;
durf te gaan en te staan;

Onder de hoede van de Eeuwige
ben je veilig, altijd en eeuwig.

Wat krijgen wij in het nieuwe jaar te doen?
Niets bovenmenselijks, zijn wie je bent:
mens, beeld van God,

gezegend om de ander tot zegen te zijn,

waar en wanneer je maar kunt. Wie zal ons in het nieuwe jaar geleiden?
De Eeuwige, die er zal zijn, die is te vinden waar wij ook gaan of staan.

Tets van God.

Waar mensen zich toewenden
naar elkaar
en afzien van macht,
daar kan iets van God gebeuren.

Waar mensen niet meer geloven
in het recht van de sterkste,
daar kan iets van God gebeuren.

Waar mensen elkaar gaan
herkennen
en aanvaarden als kwetsbare
lotgenoten
daar kan iets van God gebeuren.

Waar mensen accepteren
dat je je niet kan beschermen tegen
de pijn,
daar kan iets van God gebeuren.

God komt nooit met vertoon
van macht
maar in de ogen van zwakken
en weerlozen
zie je het licht van zijn gezicht...

6 januari: Drie Koningen



Na een maandenlange tocht
-ze zochten overal-
kwamen drie wijzen uit het Oosten
eindelijk bij de stal.

Van verre zagen zij dat schapen,
een kudde, jong en oud,
zich voor de stal verzameld had.
Hoeveel? Een honderdvoud!

Er waren zwarte, witte, bruine,
en wie ging daar voorop?
Ze zagen grote, kleine, grijze,
een roze ging aan kop!

De wijzen keken naar elkaar
begrepen zij het goed,
wilden de schapen samen zeggen
hoe het in die grote kudde moet?

Ze knielden bij de kribbe
met mirre, wierook, goud
en leerden van het kindje
dat God van ieder schaapje houdt.



WEEK VAN GEBED 15 t/m 22 januari 2023



De Week van gebed voor eenheid van christenen 2023 moedigt kerken aan om goed te doen en recht te zoeken. Bijzondere aandacht is er voor de verdeeldheid die veroorzaakt wordt door het onrecht van ongelijkheid en racisme.

Jesaja daagde Gods volk in zijn tijd uit om te leren *samen* goed te doen; *samen* gerechtigheid te zoeken, *samen* de onderdrukten te bevrijden, *samen* de wezen te beschermen en *samen* op te komen voor de weduwen.

Deze uitdagende oproep van Jesaja geldt ook voor ons vandaag.

Jes. 1, 16-17: Was je, reinig je, maak een eind aan je misdaden, ik kan ze niet meer zien. Vermijd alle kwaad en leer goed te doen. Zoek het recht, houd tirannen in toom, bied wezen bescherming, sta weduwen bij.

Hoe kunnen wij als christenen in eenheid het kwaad en het onrecht van onze tijd het hoofd bieden? Hoe kunnen wij het gesprek met anderen aangaan en hen - inclusief hun pijnlijke ervaringen - werkelijk zien?



Geroepen om Gods beeld te zijn, de ander te bevrijden; om onrecht, leed, verdriet en pijn, met liefde te bestrijden. Alle mensen samen, niemand meer alleen; onderweg naar vrede, alle mensen een!

Ik zie in heel de wereld tafels in de kerken staan en mensen schuiven vrijuit aan, gaan doen wat Jezus heeft gedaan en niemand hoeft alleen te staan, want kijk hoe ze elkaar verstaan: een maaltijd waardoor christenen voor altijd samen gaan. Breken en delen, zo krijg je nieuwe kracht; breken en delen: Gods licht zijn in de nacht.

Leer mij te delen van mijn oversloed van wat ik, hoe bevoorrecht, heb gekregen. Gedenk de mens die, waarheen, vluchten moet, om huis en thuis en om veel meer verlegen. Dat ik weer leer: wie goed doet goed ontmoet, dat ik weer ben: de anderen tot zegen.

De vinger die je uitsteekt; de dingen die je zegt;
gedachten die je koestert; de zaak waar je voor vecht;
de bloemen die je uitdeelt; de blik op je gezicht;
't bepaalt wat je teweegbrengt: het duister of het licht.

En de wereld ademt op, als je laat wat overbodig is
en de wereld ademt op, als je doet wat nodig is.

Het mailtje aan je moeder; de koffie die je drinkt;
het ene glaasje minder; het liedje dat je zingt;
de giro die je uitschrijft; 't persoonlijke gedicht;
't bepaalt waar het naar toegaat: het duister of het licht.

De knipoog naar de kleuter; het kopje thee op bed;
het pakje dat je opstuurt; de mens op wie je let;
de boel, de boel te laten en uitgaan met je nicht;
't bepaalt wat je gaat winnen: het duister of het licht.

Het nodigen aan tafel; het lachen om de trend;
het voeren van de eendjes; het zijn zoals je bent;;
het nee tegen het onrecht; een daad zonder gewicht;
't bepaalt de loop der dingen: het duister of het licht.

Je toegewijde zoeken; de aandacht die je geeft;
de eenvoud van je handelen; het voelen dat je leeft.
Het trilt in heel de kosmos; jouw daad als tegenwicht
geeft net die andere wending: het duister of het licht.

En de wereld ademt op, als je loslaat wat God niet behaagt
en de wereld ademt op, als je doet wat liefde vraagt.

(vrij naar Marten Kamminga)

*Als je geen liefde hebt voor elkaar, vallen de dromen in duigen.
Dromen van vrede worden niet waar, kwaad is niet om te buigen.
Als je geen liefde hebt voor elkaar, leef je buiten Gods gloria. 2x*

*Als je geen antwoord geeft op verdriet, zullen de tranen niet drogen.
Als je het leed in de wereld niet ziet, worden Gods woorden verbogen...*

*Als je geen liefde hebt voor elkaar, is er geen hoop meer op zegen.
Kinderen, maak de liefde toch waar, schrijf het op alle wegen!...*