

NOVEMBERMAAND



Breek je brood, deel de nood
tot de hele wereld wijd



nooit
meer
honger
lijdt!

Allerzielen 2 november

De mensen van voorbij
zij worden niet vergeten.
De mensen van voorbij
zijn in een ander weten.
Bij God mogen zewonen,
daar waar geen pijn kan komen.
De mensen van voorbij
zijn in het licht, zijn vrij.



Alle doden mogen in het licht der Liefde leven,
ver bij ons vandaan in dat ontoegank'lijk land;
iedere geliefde is nabij, met ons verweven;
wij zijn met ons hele hart en ziel aan hen verpand.

Paus Franciscus schrijft in zijn boodschap:

"Jesus Christus [...] omwille van u is Hij arm geworden" (2 Kor. 8, 9). Met deze woorden richt de apostel Paulus zich tot de eerste christenen in Korinthe, om de basis te leggen voor hun inzet van solidariteit met hun behoeftige broeders en zusters. De Werelddag van de Armen keert ook dit jaar terug als een gezonde provocatie om ons te helpen nadenken over onze manier van leven en de vele armoede van deze tijd.

De oorlog in Oekraïne is toegevoegd aan de regionale oorlogen die de afgelopen jaren dood en verderf hebben gezaaid. Maar hier is het beeld ingewikkelder door de rechtstreekse tussenkomst van een "supermacht", die zijn wil wil opleggen tegen het beginsel van zelfbeschikking van de volkeren in. Scènes van tragische herinneringen worden herhaald, en de wederzijdse chantage van een paar machtige mensen bedekt opnieuw de stem van de mensheid die om vrede roept.

Hoeveel armen brengt de onzin van oorlog voort! Overal waar men kijkt, ziet men hoe geweld de weerlozen en zwakkeren treft.

. . . Moge deze VIe Werelddag van de Armen een gelegenheid van genade worden, om een persoonlijk en gemeenschappelijk gewetensonderzoek te doen en ons af te vragen of de armoede van Jezus Christus onze trouwe metgezel is in het leven.

Rome, St Jan van Lateranen, 13 juni 2022,
H. Antonius van Padua. FRANCISCUS

Wat in stilte bloeit, in de luwte van tuinen,
onder de hete zon, op de akker,
heeft Hij bestemd voor de tafel der armen.
Aardekracht, zonkracht is Hij, licht in mensen,
dat wij elkaar verblijden en doen leven,
brood van genade worden, wijn van eeuwig leven.



Maar die niets hebben, wie zal hen hieraan deel geven?

En die in weelde zwelgen en van niets weten,
wie zal hen naar gerechtigheid doen verlangen?

Aanschijn der aarde, wie zal jou vernieuwen?
Hij die alles zal zijn in allen, heeft ons bestemd
om, aarde, jouw aanschijn te vernieuwen.

(H. Oosterhuis)

Inzameling voedselbank:
zaterdag 12-11
13.00 -14.00 uur
zondag 13-11
10.00 - 10.30 uur
11.30 -12.00 uur
in de kerk.

voor de kinderen:



Lieve God, ik wil U danken
voor het eten op mijn bord.
Elke dag genoeg op tafel;
niemand komt hier iets tekort!

Ik wil bidden voor de kind'ren
zonder eten op hun bord.
Als wij zouden durven delen,
komt ooit niemand meer tekort!

Als je geen antwoord geeft op verdriet,
zullen de tranen niet drogen.

Als je het leed in de wereld niet ziet,
worden Gods woorden verbogen.

**Als je geen liefde hebt voor elkaar,
leef je buiten Gods gloria.**

Als je geen oog hebt voor het gemis,
als je geen brood weet te delen,
denk dan aan Jezus, die brood en die vis,
uit liefde deelde met velen.

Als je geen...

Laat ons van een wereld dromen
waar gerechtigheid het wint,
dorst en honger niet meer wonen,
brood genoeg voor ieder kind.
Dat Uw Rijk op aarde kome,
en de vrede overwint.

Dat wij aan een toekomst werken
waar geen kind van honger sterft,
waar de zwakke en de sterke
zich verbondenheid verwerft;
dan pas zal de wereld merken
wie Zijn levenstaak beërft!

20 november: 'Christus Koning': laatste zondag van het kerkelijk jaar.

'In onze woning is Christus koning!'

Een spreuk die ooit vele huiskamers sierde. Christus, de Gezalfde, Jezus van Nazareth, de mens die ons leerde breken en delen, die niet uit was op eigen roem en eer, niet op macht, maar partij koos voor de armen, voor de kleinen en kwetsbaren in de samenleving.



Vermoord, gekruisigd is hij, omdat men in hem een gevaar zag. Een handjevol volgelingen zijn doorgegaan met wat hij was begonnen. Mensen sloten zich bij hen aan, de armen en slaven voorop. Er ontstonden kleine gemeenschappen, hier en daar en overal. Zo groeide de kerk, die zich langzaam maar zeker liet leiden door de wereldlijke macht en zo ontstond de kerkelijk hiërarchie.

Het is goed om op de laatste zondag van het kerkelijk jaar onze blik weer te richten op degene die aan het begin stond van ons kerkelijke bestaan: Jezus van Nazareth, de partijgenoot van de armen. Paus Franciscus volgt hem daarin na. En wij?

Advent 2022: 'Op de uitkijk staan'

*Als de Advent is gekomen,
-één voor één de kaarsen aan-
de profeet ons roept te dromen
dat de vrede kan bestaan,
wil dan in ons midden wonen,
Lieve God, wil ons verstaan.*



27-11 1^e zondag: 'Weest waakzaam!'
De Mensenzoon komt op een tijdstip
waarop je het niet verwacht.

*Laat komen, Hij die komen zal,
verlangend zien wij naar Hem uit.*

Voor het afgeven van
kleding kunt u terecht
bij de Koptische kerk,
Burg. Sweenlaan 5, L'dam.
Zij zamelen kleding in
voor mensen in Syrië.



11
nov.
Sint
Maarten

"Vandaag vertel ik jullie het verhaal van de echte Sint-Maarten," zegt juf. "Lang geleden leefde er een jongeman die Maarten van Tours heette. Hij was ridder en droeg een lange rode mantel. Op een dag kwam hij een bedelaar tegen die het vreselijk koud had. Maarten vond dat zielig en sneed met zijn zwaard zijn eigen mantel doormidden. De helft gaf hij aan de bedelaar. Zo deelden ze de warmte.

Later werd Maarten bisschop en noemden ze hem Sint-Maarten. Op 11 november vieren we zijn feestdag. Dan wordt er lekkers uitgedeeld aan kinderen die zingend met lichtjes langs de deuren lopen." "Tessel denkt aan haar eigen rode jas. Nooit zou ze die in twee stukken snijden!"



Delen, delen, wil je niet wat geven? Een beet je geven van alles wat je hebt. Delen, delen moet je heel je leven. Doe het maar je bent rijker dan je denkt!

