

## GEBED VAN DE MAAND:



*Vrede en alle goeds*



### Zegen: de ander het goede gunnen

Het Latijnse woord voor zegen is benedicere.

Dit woord kan gesplitst worden in bene en dicere.

Bene betekent het goede. Dicere betekent spreken.

Letterlijk goed spreken dus. Iemand goede woorden toespreken.

Iets goeds zeggen. Het goede zeggen. Goed van iemand spreken.

De ander zegenen. De ander het goede gunnen.

Er is - als het goed is - sprake van wederkerigheid.

De ander zegent jou ook. Zij/hij gunt jou ook het goede.

Zo kun je elkaar tot zegen zijn.

Je kunt de Ander natuurlijk ook om zegen voor jezelf vragen.

Ik wens jou van harte: Vrede met wat was

vreugde met wat is en alle goeds voor de toekomst (Marijn)

### Een dagelijks gebed om zegen:

Zegen onze handen om te doen wat goed is.

Zegen onze voeten om te gaan naar waar wie ons nodig heeft.

Zegen onze ogen om onrecht te zien.

Zegen onze oren om de ander te verstaan.

Zegen ons hart om liefde te geven.

geef mij een zichtbaar plekje in uw huis



 Als je geen liefde hebt voor elkaar, vallen de dromen in duigen.

Dromen van vrede worden niet waar, kwaad is niet om te buigen.

Als je geen liefde hebt voor elkaar, leef je buiten Gods gloria. 2x

Als je geen liefde hebt voor elkaar, is er geen hoop meer op zegen.

Kinderen, maak de liefde toch waar, schrijf het op alle wegen!

Als je geen liefde hebt . . .

Vrij naar I Cor. 13,1 e.v.

Al spreek ik met de mond van een engel,

als ik de liefde niet heb, klinkt het hol.

Al weet ik nog zoveel en kan ik alles,

als ik de liefde niet heb, ben ik niets.

Al geef ik alles weg en is mijn geloof nog zo sterk,

als ik de liefde niet heb, helpt het mij niets.

De liefde is mild en niet afgunstig,

zij houdt niet van pracht en praal, zij beeldt zich niets in.

Zij geeft niet om de schone schijn, zij zoekt zichzelf niet,

zij laat zich niet kwaad maken en rekent het kwade niet aan.

Zij verheugt zich niet over onrecht, maar is blij met de waarheid.

Alles verdraagt zij, alles hoopt zij, alles duldt zij.

De liefde vergaat nooit, maar blijft en laat zich telkens weer vinden.



De liefde groeit waar groot en klein, een instrument van vrede zijn.

Samen spelen, samen delen, met zovelen, Hem achterna!

De liefde bloeit waar jong en oud, met hart en ziel aan vrede bouwt.

Samen spelen, samen delen, met zovelen, Hem achterna!

De liefde overwint het kwaad, waar ruzies worden uitgepraat!

Samen spelen, samen delen, met zovelen, Hem achterna!

## FRANCISCAANSE ZEGENBEDE:

Moge God ons zegenen met onrust bij gemakkelijke antwoorden,  
halve waarheden, en oppervlakkige relaties,  
zodat er diepgang vanuit ons hart moge leven.

Moge God ons zegenen met boosheid over onrechtvaardigheid,  
onderdrukking, en uitbuiting van mensen  
zodat we werken voor rechtvaardigheid, vrijheid, en vrede.

Moge God ons zegenen met tranen die we plengen  
voor hen die lijden door pijn, verwerping, honger, en oorlog  
zodat we onze handen zullen uitstrekken tot troost.

En moge God ons zegenen met zoveel dwaasheid dat we geloven  
een verschil te maken in de wereld.

Zodat we kunnen doen waarvan anderen zeggen dat het onmogelijk is.



Nee! Nee! Nee! Hier ga ik tegenin!

Nee! Nee! Nee! Ik pas!

Dit heeft geen zin.

Nee! Nee! Nee! Hier ga ik tegenin!

Nee! Nee! Nee! Ik pas! Dit heeft geen zin.

Hé, zeg jij nee? Hier doe ik niet aan mee?

Bekijk het. Maar je krijgt me niet zo maf.

Hé, zeg jij nee? Hier doe ik niet aan mee?

Loop je makkelijk mee of haak je af?

Schelden. Pesten. Plagen. Zeven tegen één.

Grote monden winnen. Vind je dat gemeen?

Nee! Nee! Nee!.....

Duwen. Meppen. Knokken.

Lachen om een fout.

Iemand mag nooit meedoen.

Laat je dat soms koud?

Sterken pletten zwakken

of trek je aan de bel?

Durf je nee te zeggen

als de rest zegt: 'doe het well!'



Heer,  
maak mij een instrument  
van uw vrede.

Waar haat het hart verscheurt,  
laat mij liefde brengen.

Waar wordt beschuldigd,  
laat mij vergeving schenken.

Waar verdeeldheid  
mensen van elkaar vervreemdt,  
laat mij eenheid stichten.

Waar twijfel knaagt,  
laat me geloof brengen.

Franciscus van Assisi (1182-1226)

## MOGE GOD ONS ZEGENEN



GEMAKKELIJKE  
ANTWOORDEN.

HALVE

Waarheden



OPPERVLAKKIGE  
VERHOUDINGEN

zodat we  
diep vanuit  
ons **hart**  
mogen  
leven



ONRECHT-  
VAARDIGHEID

ONDERDRUKKING  
& UITBUITING

van Gods  
scheepselen

zodat we mogen  
.....> werken aan

Recht  
vaardig

★ HEID

Vrijheid  
& Vrede



VERGIETEN  
★ VOOR HEN DIE ★  
LIJDEN AAN

★ PIJN,  
Verwerping,  
Honger en  
OORLOG

zodat we onze handen  
kunnen uitstrekken om  
hen te troosten en .....

OM HUN PIJN  
IN VREUGDE  
te veranderen.

## EN MOGE GOD ONS ZEGENEN MET

Genoeg  
Dwaasheid

OM TE GELOVEN DAT WE EEN VERSCHIL

KUNNEN MAKEN IN DE WERELD,

WAARVAN ANDEREN ZEGGEN DAT HET

ZODAT WIJ  
KUNNEN DOEN

Niet gedaan  
kan worden

-Franciscaanse zegenbede -