

Op 4 mei zijn wij 2 minuten stil om de doden te herdenken. . .

Op 5 mei vieren we de vrijheid en bidden wij om vrede. . .

Op 28 mei is het Pinksteren: om nieuwe Kracht verlegen. . .



allen die hun leven hebben gegeven voor onze vrijheid!



dat overal leiders en machthebbers tot inkeer komen.



om samen in Zijn voetspoor te gaan, een instrument van liefde en vrede te zijn.



THUISCATECHESSE MEI 2023

Geef mij een zichtbaar plekje in uw huis

Ieder jaar in mei gedenken wij de doden, die honderdduizend duizenden, die ons de vrijheid lieten, waarvan wij achteloos genieten!

Ieder jaar die stoet van schuifelende voeten van honderdduizend duizenden die bloemen leggen bij de graven van wie hun leven gaven.

Ieder jaar de vlam die zwijgend wordt ontstoken en honderdduizend duizenden in stilte waken, wachten, verzonken in gedachten.



Ieder jaar de hoop als witte duiven melden aan honderdduizend duizenden er is genoeg is geleden, het grootste goed is vrede.

Ieder jaar de kans tezamen te beseffen met honderdduizend duizenden hoe haat verderf kan zaaien, geweld weer op kan laaien.

Ieder jaar in mei gedenken wij de doden, die voor de vrijheid vochten, haar met de dood bekochten.



Wie altijd wil scoren, wil staan aan de top, eet zonder te weten de rechten van anderen op.

Die rekt en die trekt, duwt mensen omlaag, en stelt zijn geweten daarbij nooit een vraag.

Die zaait en die maait, het liefst tegelijk, zijn doel in het leven is: zo gauw mogelijk rijk!

Wij dromen van een wereld waar ieder mensenleven telt; waar wat voor ons menswaardig is, voor ieder ander geldt.

Waar oorlog is verdwenen, voorbij is alle haat; jaloersheid is er afgeleerd, geen bron meer van het kwaad.

Wij dromen van één wereld met brood genoeg voor ieder kind! Waarom een derde wereld waar men nauwelijks water vindt?

Waar leven overleven is op vuilnisbelt, in krottenwijk. Waarom zijn mensen daar zo arm en waarom wij zo rijk?

Wij dromen van een wereld die niet gebroken is, niet slecht; een wereld zonder slavernij, waar vrede heerst en recht.

Maar waar men tezamen de akker bezaait, elk doet wat hij kan en niemand die graait,



daar oogst men ook samen en niemand die scoort; daar wordt hand in hand een kracht aangeboord,

die mensen leert delen de vrucht van de oogst en zo krijgt wie niets heeft het meest en het grootst.

Zo bouw je een toekomst waar vrede het wint, want eind'lijk telt nu 't geluk van elk kind!



We praten zo vaak over vrede.

We lezen het woord in de krant.

Is vrede geen oorlog, het recht van de sterkste?

Is vrede de rust in een land?

Vrede? Wat is vrede?

Vrede begint als een piepklein zaadje.

Je denkt: heeft dat zaaien wel zin?

Geef het de kans, want het breekt tóch naar buiten en groeit tegen alle krachten in.

Vrede begint als een piepklein zaadje.

Je ziet het soms over het hoofd. Geef het de kans, laat het kiemen en bloeien.

Het helpt als je in zijn kracht gelooft.

Wil hen nabij zijn. Amen.



Zegen, God, alle mensen die met liefde zorgen, met zachte hand en een luisterend oor; dag en nacht in touw om de ander te helpen en te ondersteunen. Wil hen nabij zijn. Amen.

## Over moeders gesproken



Je hebt van die geboren moeders, die zonder hogeschool het vak beheersen, die moeder zijn in hart en nieren.

Je hebt van die gedreven moeders die bovenal geloven dat liefde, allesgevende liefde moet worden voorgedaan.

Je hebt van die sterke moeders, die altijd voorop gaan, bij voor- en tegenwind niet klein te krijgen.

Je hebt van die lieve moeders die van geen wijken weten, die van dichtbij of op afstand je blijven volgen en bemoedigen.

Wat een geluk als jouw moeder een van hen is of was, wat een opdracht als jij er zo een wilt zijn, want in zulke moeders laat God zich kennen.



Lieve mama

A is bloemen dromen waren die eeuwig zouden duren, dan plukte ik de allermooiste om naar jou te sturen

-xx-



Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met U, gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus de Vrucht van uw schoot. Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons, zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.



Zoals een moeder zorgt voor kinderen haar toevertrouwd, en waarborgt dat zij leven: zo werkt een God van liefde en geen uur verflauwt zijn vuur. Niet meer verstomt het woord dat Hij ons heeft gegeven.

Het neemt ons bij de hand, dat woord, geduldig voert het ons uit angstland weg naar vrijheid. Zo onbegaanbaar dwars die weg, zo hoog, zo heet en droog: laat mij niet moeten gaan als Gij niet zelf nabij zijt.

Een waterval van licht, van vreugde en gereede hoop, van inzicht en vertrouwen: Zo overkomt Gij mensen, ik besta uw woord en ga, Nog weet ik niets van U, ooit zal ik U aanschouwen. (H. Oosterhuis)

## Pinksteren

Op de vijftigste dag na Pasen komt de geest van Jezus in Zijn leerlingen tot leven. Onstuimig als de wind!



Die vijftigste dag noemen wij Pinksteren: het feest van de Geest.

Op Pinksteren vieren wij dat de vrienden van Jezus de geest krijgen, Gods Geest, als een Nieuwe Kracht!

Op Pinksteren horen wij hoe bange mensen plotseling durvers worden, dankzij de kracht van de Geest.

Op Pinksteren zien wij hoe dichte deuren open gaan en de Geest de ruimte kiest.

Op Pinksteren merken wij hoe mensen elkaar verstaan dankzij de werking van Gods Geest.

Dankzij Pinksteren weten wij van de gaven van Gods Geest, die blijvend zijn en die in ons tot bloei willen komen.

Dat het mag blijven duren, dat Pinksterfeest, dat feest van de Geest.



Dat Ze niet stopt, die Goede Geest, dat Ze haar kracht blijft geven op allerlei manieren.

Dat Ze volhoudt met waaien, dwars door dikke muren heen om ruimte te scheppen.

Dat Ze doorgaat met blazen tot alle stof verdwenen is en alles als nieuw zal zijn.



Dat Ze doorwerkt met alle kracht tot ieder hart is opengeboren en de taal van de liefde herleeft.

Dat Ze doordrijft met alle energie die nodig is en zijn zal om mensen in vuur en vlam te zetten.

Dat ze onoverwinnelijk is, die Pinkstergeest en sterker dan alle machten op aarde, dat ze van heersers dienaars maakt, van hoog tot laag, in kerk en staat.

