

DECEMBERMAAND



Op de uitkijk staan . . .



Advent is kijken naar wat komt,
Op zoek naar licht en vrede.
Je kijkt en zoekt de kleine vlam
Omdat je hoopt dat het echt kan:
Een wereld waar het licht is.

Advent komt van het Latijnse woord Adventus: de Komende.

Advent vraagt ons op de uitkijk te staan, waakzaam te zijn, want de Komende komt onverwachts.

Advent daagt ons uit de Komende, Gods Licht in de wereld, te ontdekken te midden van alle duisternis...

Uit uw hemel zonder grenzen komt gij tastend aan het licht met een naam en een gezicht even weerloos als wij mensen.

(H. Oosterhuis)

Advent geeft ons vier weken de tijd om Gods Licht alle kans te geven in en door ons te groeien.

Vier kaarsen zullen ons daarbij tot gids zijn, zij wijzen ons spoor.

We gaan samen op de uitkijk staan,
omdat wij verlangen, uitzien naar goede en mooie dingen,
naar licht van Gods licht, want het is naar ons onderweg...

We laten ons niet ontmoedigen door wat somber maakt,
door wat het licht verduistert,

want als de moed eruit is, als we het opgeven,

dan krijgt het slechte, het kwaad alle kans en wint het donker steeds meer terrein.



Geef mij een zichtbaar plekje in uw huis



1^e zondag: 'Weest waakzaam!' 27 nov.

De Mensenzoon komt op een tijdstip waarop je het niet verwacht.

*Laat komen, Hij die komen zal,
verlangend zien wij naar Hem uit.*

De eerste kaars roept ons op de uitkijk te gaan staan, waakzaam te zijn, opdat wij niet de duisternis maar het Licht doen groeien.

*Ik zoek in heel de wereld sterretjes die stralen
van mensen die aan 't helpen slaan, ze komen overal vandaan,
en ieder doet wat moet gedaan. Zo wordt het lichter langzaam:
een wereldbol waarop de mensen samen verder gaan.
Samen gaan stralen, iedereen een beetje licht,
Samen gaan stralen: de vrede komt in zicht!*

2^e zondag: 'Werk aan de winkel' 4 dec.

Bereidt de weg van de Heer en maak zijn paden recht.

*Steek je handen uit de mouwen,
zet je beste beentje voor...*



De tweede kaars roept ons, die op de uitkijk staan, want er is werk aan de winkel, er moet wat gebeuren om het Licht te doen groeien.

Er is zoveel te verwarmen,
in je huis en op de straat;
weet je dat het met een glimlach
dikwijls zoveel beter gaat.

Weet je dat er mensen wachten
op een vriendelijk gebaar,
op een groet of op een knipoog;
even zwaaien naar elkaar.

Het zijn soms van die kleine dingen,
iets dat je van binnen raakt,
soms maakt één mens het verschil
door de keuze die hij maakt.

Als er één zegt: kom maar meedoen,
en pakt de ander bij de hand,
staat dat meisje of die jongen
voortaan niet meer aan de kant.

Als er één zegt: ik kom helpen,
want zij horen er ook bij,
is de eenzaamheid verdreven,
zijn ze weer een beetje blij.

Als wij telkens als wij kunnen
net die ene durven zijn,
zal het langzaam lichter worden
voor jong en oud en groot en klein.



3^e zondag: 'Wie is de Komende?' 11 dec.

Hij die partij kiest voor wie er niet bij horen: de minderbedeelden.

Woorden van waarde, een weg om te gaan: Jezus Messias



We staan stil bij de boodschap dat God aan het licht is gekomen in een kind in de kribbe.

Laten wij bidden om Gods licht... voor onszelf en voor allen die in deze wereld hunkeren naar licht in de duisternis.



De derde kaars roept ons, die op de uitkijk staan, op ons te verdiepen in wie is die Komende, wat heeft die Komende ons te leren?

Voor kleine mensen is Hij bereikbaar; Hij geeft hoop aan rechtelozen; hun bloed is kostbaar in zijn ogen, Hij koopt hen vrij uit hun slavenhuis. (H. Oosterhuis)

Advent is de tijd benutten om een nieuwe weg te gaan, af te leren en te zeggen: 'Kom, ik pak het anders aan!' Vriendschap, vrede zijn de woorden waar het eigenlijk om gaat; en die groeien als een ieder met respect in 't leven staat.

Elke dag opnieuw proberen om een beetje licht te zijn; wie in 't donker zit te helpen met een vleugje zonschijn. Als de mensen elkaar helpen, de gelovigen voorop, kan een nieuwe wereld groeien; krijgt de wildernis weer knop.

4^e zondag: 'Klein blijkt groot!' 18 dec.

Wij buigen ons hoofd, vragen vergeving voor wat de Komende in de weg staat.

God vol vergeven, wees ons genadig, zie hoe wij leven ver van Uw licht...



De vierde kaars roept ons, die op de uitkijk staan, goed te beseffen dat het om een omgekeerde wereld gaat: klein blijkt groot te zijn.

Franciscus van Assisi heeft het indertijd goed begrepen: Naast de grootse kathedralen en kerken bouwde hij een eenvoudige stal met levende beelden, zodat het voor iedereen duidelijk was: Niet te midden van pracht en praal werd het Kind geboren, niet in een paleis, maar in een stal, met een os (die zijn meester kent) en een ezel (het lastdier van de armen) en herders (de mensen niet in tel) op bezoek én niemand heeft het alleen- recht laten de wijzen uit het Oosten (de niet-Joden) zien: klein blijkt groot! Het kind van Licht en vrede komt voor iedereen.

Advent is durven delen met wie veel minder heeft dan jij. Zo maak je arme mensen blij en armen zijn er velen! Advent is durven vragen: 'Kom, kind van Licht, woon ook in mij; in mijn hart is er ruimte vrij. Ik zal jouw Licht uitdragen!'

Wij bidden om het licht... van hoop en verwachting; dat er altijd mensen mogen zijn die blijven hopen en verwachten dat mensen zorg hebben voor elkaar, lief en vriendelijk zijn; dat wij zulke mensen zijn...

van eenvoud en zachtmoedigheid; dat er altijd mensen zijn die in alle eenvoud en met zachte moed de wereld leefbaar maken; dat ook wij die mensen zijn...

van liefde en trouw; dat er altijd mensen zijn die durven liefhebben, die zich met hart en ziel inzetten voor de ander; dat die liefde en trouw ook ons bezielen...

van gerechtigheid en vrede... dat het het verstand van de leiders mag vervullen, zodat zij inzien dat oorlog nooit een oplossing is; dat het ons allemaal mag raken en wij niet afgunstig, maar goed zijn voor elkaar en elk mens als naaste zien...

Laten we nu samen dromen van de vrede die zal komen. Steek een kaars aan. Sta eens stil bij wat Kerstmis zeggen wil.

Ga op weg, net als de herders. Ga op weg, in een lange rij. Een goed idee, neem je reiszak mee. Ga mee op weg met mij!

Ja, wij gaan op weg, wij willen die weg van licht en vrede gaan en als bemoediging wensen wij elkaar: Zalig Kerstmis, want zalig wil zeggen: Ik wens jou meer zegen toe dan ik mijzelf toewens. Zalig Kerstmis allemaal!

Wij laten een bewogen jaar achter ons en zeggen : Dag en Welkom

