



Wat is een Microkrediet?

Geef mij een zichtbaar plekje in uw huis

Een microkrediet is een kleine lening aan een ondernemer, waar bedrijf kunnen beginnen of laten groeien. Anders dan een gift, geeft een lening veel meer zelfstandigheid en zelfvertrouwen. De leningen zijn relatief klein en snel afgelost, zodat dit geld steeds opnieuw uitgeleend kan worden aan ondernemers.

Spaart u mee?
Contant in het 'vastenpotje' of via de giro v.d. parochie: NL64 INGB0000626555

samen sparen in de 40 dagentijd

microkrediet

parochie 'de Verrezen Christus'

40 dagentijd



Vasten is jezelf iets ontzeggen - jij die in weelde leeft - en wat je daarmee uitspaart, geven aan wie veel minder heeft.

'Tijd om te dromen'

Bid dagelijks aandachtig en welgemeend Onze Vader . . .

05-03-0223 2^e zondag:

Voor even op grote hoogte, daar waar hemel en aarde elkaar raken!

Daar droom je Gods droom:

Ik hoop dat op de aarde mensen durven kiezen om Jezus achterna te gaan en nieuwe wegen in te slaan; de Geest wijst ze de richting aan -de liefde staat dan bovenaan- een wereld bloeit als alle mensen samen leven gaan. Nergens meer oorlog, elke ruzie uitgepraat. Nergens meer oorlog, omdat liefde winnen laat!



Overal in alle kerken brandt de Paaskaars en leest men uit het Boek zo vol verhalen. Overal in alle kerken staat de Tafel van Een om samen Brood en Beker te delen; om te weten dat wij elkaar gegeven zijn.

12-03-2023 3^e zondag:

. . . te drinken'

Drinken van het water uit de rots, om niet te sterven van dorst, dat overkwam het volk in de woestijn.

Water om je dorst te lessen, maar meer dan dat, horen we Jezus zeggen: water dat leven geeft. . . zelfs aan een Samaritaanse!

Willen wij daar ook van drinken?



Ons doopmerk: zorg en zegen

Zorg en zegen, ze horen bij elkaar; ze zijn de twee kanten van dezelfde medaille, dat doopmerk, dat ons door het water heen is aangereikt.



Zorg en zegen, je komt ze tegen als geschenk

uit de hand van God en mensen, ze zijn één. Wie bidt om zegen, vraagt om zorg.

Wie zorgt, is de ander tot zegen en al wie zich gezegend weet, komt geen zorg tekort.

Wat een zegen dat God mensen zegent met zorg voor elkaar.

Water heb je nodig voor de eendjes in de sloot. Zonder lekker helder water gaan de plantjes dood. Water voor de limonade, water voor de thee. En wat dacht je van het water voor de vissen in de zee?

Water heb je nodig om te boenen alles schoon. Water, water, volop water, blij dat ik hier woon. Water voor het tanden poetsen water in een kop. Water, om mee door te spoelen, water kan niet op.

Woorden vol water

Water, doodgewoon water, water in overvloed, zo doodgewoon.

Water, sprankelend water, meer dan genoeg, elk uur van de dag.

Water, helder schoon water, zoveel als we willen, gewoon uit de kraan.

Water, kostbaar water, voor wie het ontberen, zonder water, geen leven.

Water, levengevend water, wie ervan drinkt, zal leven wie er mee gedoopt is, heeft dat beloofd.

Water, woorden vol water, om richting te geven aan ons bestaan, om leven te geven, Gods woorden te doen, Haar/Zijn wegen te gaan.

19-03-2023 4^e zondag:

... te zien'

Blind door het leven,
wie opent je de ogen...
oog te krijgen voor je roeping,
voor de taak die je wacht...
zien dat God werkt
in en door mensen,
vaak anders dan wij verwachten.

40dagen tijd om te zien....



'Ziende wijs'

Een blinde komt tot inzicht en wordt zo ziende wijs, terwijl de 'eigenwijzen', de Schrif-geleerden en de Farizeeën blind blijven.



*U wenkt de blinde: 'Ga, alziende'.
Dan blijken zienden stekeblind!
De Zoon des mensen die U diende,
wordt meer dan wie Uw eigen kind.
Waar liefde licht ontsteken mag,
doorbreekt het duisternis en graf.*

*Een man die blindelings vertrouwde
en deed wat Jezus had gezegd;
wordt door de dienaars van het oude
een speelbal in hun machtsgevecht.
Waar mensen heersers willen zijn,
wordt hun geloven schone schijn.*

*Een blinde die weer licht ziet dagen,
wordt niet gehoord, wordt niet verstaan
door wie het oude na blijft jagen,
in het verleden stil blijft staan.
Waar liefde stem krijgt en gezicht,
daar komt er wijsheid aan het licht.*

*Ken je het verhaal van Jezus?
Hij had vrienden om zich heen.
Hij liet mensen weer wat licht zien,
Zieken, blinden, iedereen.*

*Waar is het licht? Donker doet pijn.
Zoek naar het licht dat bij ons wil zijn.*

Wijsheid maakt bescheiden,
want wijze mensen hebben inzicht,
allereerst in zichzelf
en dat dwingt tot bescheidenheid.

Immers wie zichzelf bezieet, wie met
open blik voor de spiegel durft te staan,
ziet meer dan genoeg om toe te geven
dat het einddoel nog niet bereikt is.

Er valt in eigen tuin nog veel werk te verrichten.

Wijs, heel wijs, om je dan niet met andermans tuin te bemoeien,
om je licht niet over andermans zaken te laten schijnen.

Wijsheid maakt je bescheiden en bescheidenheid
siert je wijsheid die gericht is op toekomst,
Gods toekomst en dat wil zeggen: toekomst voor alle mensen!

26-03-2023 5^e zondag:

... te vergeven'

Want.... als jullie anderen
hun misstappen vergeven,
zal jullie hemelse Vader
ook jullie vergeven.

Vergeven is de sleutel...
Maar durven wij die sleutel
in handen te nemen...

Als het Licht van Pasen,
het Licht van Boven wil wonen in ons,
dan moet er eerst worden opgeruimd.
Dan moeten we voor de spiegel gaan staan
en goed en vooral eerlijk naar onszelf kijken...
Wie ben ik, wie wil ik zijn...



Ben ik een van de velen?

Hoeveel keer moeten wij vergeven?
'Zeven maal zeventig keer', zegt Jezus.
Dat betekent: je leven lang
zo goed als God zijn, Je leven lang....
Wat hebben we dan nog veel te doen,
want wie van ons is al klaar met vergeven...
wat valt er nog te vergeven
uit het verleden, uit het heden...
en wie weet wat er nog komt?

Christen zijn, geloven, is geen vrijblijvende zaak.
Het is je in dienst stellen van het Koninkrijk Gods
met wie je bent en met wat je hebt.
Het is staan in het Verbond met God
die er wil zijn voor alle mensen.
Het is werken aan bevrijding voor jezelf en voor anderen.



Carlo is een driftig ventje;
als hij kwaad wordt, gaat het fout;
dan kan hij zich niet beheersen
en slaat de ander haast knock-out!

Rieneke is ontevreden,
altijd wil ze meer en meer!
Sober leven, ietsje minder...
daarvoor moet ze in de leer.

Ze noemen haar: 'Haantje de voorste',
want altijd staat Marie vooraan;
een stapje terug, gaat niet gebeuren;
ze laat geen ander voor haar gaan!

Zachtjes doen is niets voor Otto,
iedereen hoort waar hij is;
stampen, schreeuwen, deuren smijten;
Otto zorgt voor ergernis.

Doortje praat, zonder te denken,
zegt alles wat ze denkt en weet;
dat ze mensen daarmee pijn doet,
is iets wat ze graag vergeet!

Nooit kan Peter met iets stoppen,
altijd weer gaat hij maar door.
Of hij daarmee anderen pijn doet?
Dat stelt voor hem echt niets voor!

Lieske is heel goed in alles,
maar één ding kan ze zeker niet;
'nee' of 'stop' wil ze niet horen,
daardoor zaait ze veel verdriet!