

Slotgedachte bij de viering van 26 mei 2023

Gezonden zijn

is altijd maar weer risico's nemen
om echt mens voor een ander mens te worden.

Gezonden zijn

is overal en met iedereen vieren
dat de dood zich verkeken heeft
op het leven van Jezus.

Gezonden zijn

is niet buitenspel blijven staan,
maar jezelf op het spel zetten.

Gezonden zijn

is op weg gaan van waar je bent
naar waar je eigenlijk moet zijn.

Gezonden zijn

is feestmaaltijden bereiden
op gloeiende kooltjes van hoop en verwachting.

Gezonden zijn

is niet alleen aan mensen ver weg denken,
maar vooral ook hier en nu aan de slag gaan.