



Daar gaan ze gedrieën,
hand in hand,
de toekomst tegemoet.

De hoop in het midden,
als de kleine zus die zonder geloof,
zonder liefde haar kracht verliest.



En ...
zonder hoop geen leven,
geen toekomst.
Ja, hoop doet leven!

Geef mij een zichtbaar plekje in uw huis

V
O
O
R
T
L
E
V
E
N



Franciscus van Assisi, eigenlijk heette hij Giovanni di Pietro Bernardone en werd geboren in 1181/82. Zijn vader was een rijk zakenman die zijn zoon vaak voor de handel naar Frankrijk stuurde. Daarom noemde zijn vader hem Francesco. De ontmoeting met een melaatse veranderde zijn leven. Met zijn zwaard sneed hij zijn dure mantel in tweeën en gaf de helft aan de melaatse en koos ervoor voortaan sober te leven. Hij stichtte de kloosterorde van de franciscanen, mannen die beloofden sober en als broers te leven. Men noemde ze: de 'minderbroeders'. Hij is gestorven op 3 oktober 1226 en op 4 oktober begraven. Die dag werd zijn naamdag én sinds 1939: dierendag. In 1979 werd hij ook de patroon van het milieu en op 13 maart 2013 koos onze paus de naam Franciscus, een naam die goed bij hem past!

omdat je onvergetelijk geworden bent, door hoe je hebt geleefd!

God van liefde, maak ook mij, maak ons, een werktuig van vrede. Amen.

Geloof, Hoop, Liefde zijn terug te vinden in bijzondere mensen!

1 november: het feest van héél veel heiligen: Allerheiligen!

Maar wat zijn heiligen?

Gewone mensen, die buitengewoon werden door wat ze gezegd én gedaan hebben. Mensen die geloven, hopen en liefhebben. Heiligen zijn mensen die Gods licht doorlaten. Gods licht schijnt door hun leven, zoals het licht door glas-in-lood naar binnenkomt.

In deze maand gaan we op zoek naar heiligen, naar mensen die buitengewoon zijn (geweest) en in wie God aan het licht komt/kwam.

Er zijn voor anderen

Aan wie denk jij?

Doe af en toe je handen vouwen,
even helemaal stil;
dan hoor je God in jouw hart zeggen:
'Weet je wat Ik wil?'

Alle handen uit de mouwen,
ouderen gaan voor;
en geven aan hun kinderen
Mijn vraag, Mijn oproep door:

Kun jij Mij niet een handje helpen,
dan komt alles goed;
maar het wordt nog veel, veel beter,
als iedereen dat doet.

er te zijn voor anderen,
voor mensen in de knel
Zo wordt de wereld lichter,
Mijn licht krijgt er vrij spel.



Pater Poels (de Broodpater)

11-05-1929 -- 26-04-2023

Hij hing 's nachts stiekem een tas brood aan de deur bij arme Tilburgers. Hij zei:

"Er zijn mensen met onoplosbare problemen en die moeten we helpen."

27 Jaar lang fietste hij elke nacht 30 tot 50 km. om brood te rond te brengen. Hij versleet 59 fietsen en op z'n 88^{ste} stopte hij. Hij was ook de bedenker van St. Leergeld en oprichter van de kringloopwinkel La Poubelle (vuilnisbak)

Breek je brood, deel de nood tot de hele wereldwijd nooit meer honger lijdt.

Ieder mens is waardevol

Ieder mens gaat
van geboorte tot sterven
zijn eigen weg.
Laat onze weg
Zijn voetspoor volgen
en een weg van vrede zijn.

Ieder mens schrijft
met zichtbare en onzichtbare inkt
zijn eigen levensverhaal.
Laat ons verhaal
een verhaal zijn zonder uitsluiting,
want voor God is ieder mens waardevol.



Mahatma Gandhi

02-10-1869 -- 30-01-1948

Gandhi studeerde rechten in Engeland. Na zijn studie ging hij terug naar India om zijn volk te helpen. Hij wilde dat zijn land onafhankelijk werd van de Britten, maar nam hierbij niet de wapens op. Zijn naam staat dan ook symbool voor de

Indiase onafhankelijkheidsstrijd. Hij was een wijs mens en heeft bij leven heel veel indrukwekkende uitspraken gedaan, die bewaard zijn gebleven, o.a. deze:

"Jij moet de verandering zijn die je in de wereld wilt zien."

Gandhi werd zo ook een icoon van geweldloos verzet. In 1948 werd hij vermoord door een hindoe die vond dat hij zich te tolerant opstelde ten opzichte van moslims.

Duiven van de vrede, sla wijs en zij je vleugels uit.
Breng waar mensen wonen gerechtigheid en vrede.



Wijsheid, ware wijsheid,
dat is de kunst om in vrede te leven,
met jezelf en met anderen
en niemand de kans te geven
die vredesmens in jou
tot zwijgen te brengen;

Wijsheid is de kunst
om op tijd te zwijgen, te verstillen
en de stem van je hart te horen,
de taal van je ziel,
want daar spreekt God die vrede wil.

Wie luistert en verstaat

Dakloos zijn ze
de mensen van de straat,
geen huis om in te wonen,
geen arbeid die zal lonen,
dat alles zijn ze kwijt.

Thuisloos zijn ze
de mensen van de straat;
geen veilig onderkomen,
geen toekomst om te dromen,
maar harde werkelijkheid.

Majoor Bosshardt

08-06-1913 -- 25-06-2007



In 1933 werd ze heilsoldaat bij het Leger des Heils. Ze werkte eerst in een kindertehuis, ging in 1934 naar de kweekschool en in 1936 kreeg zij haar aanstelling in het maatschappelijk werk van het Leger des Heils in Amsterdam en werkte daar in een kindertehuis met veel Joodse kinderen. Tijdens de oorlog vluchtte ze met een aantal van hen naar Hilversum. Na de oorlog keerde ze terug naar Amsterdam en ging weer in de zorg. In 1948 begon ze de Strijdkreet te verkopen op de Zeedijk en deed wat ze doen kon voor de vrouwen die daar werkten. Ooit zei ze:

"Ik denk dat het altijd zinniger is de boodschap van God te brengen dan directeur te zijn van een vuurwerfabriek."

Ook na haar pensionering bleef ze actief en 2009 werd ze verkozen tot 'Grootste Amsterdammer Aller Tijden'.

Tot ieder die het hoort, spreekt Hij een mensenwoord en brengt hen tot elkander. Zo wordt Gods liefde waar, als mensen voor elkaar van harte zijn Zijn handen.

Stuurloos zijn ze
de mensen zonder huis.
Door iedereen verlaten
zwerfen ze door de straten,
teleurgesteld en moe.

Eenzaam zijn ze
de mensen zonder thuis.
Geen steun en toeverlaten,
geen lief om mee te praten,
geborgenschap taboe.

Wie neemt het voor ze op,
wie dekt voor hen een tafel,
wie luistert en verstaat?
De pastor van de straat!

18-07-1918 -- 05-12-2013



Hij ging als eerste van zijn familie naar school en studeerde later rechten. Hij kwam op voor de zwarte bevolking in Zuid-Afrika, die door de blanken werd onderdrukt. In 1964 werd hij

tot levenslang veroordeeld en naar Robbeneiland gebracht. Daar werd hij bewonderd om zijn geduld en verdraagzaamheid tegenover de witte bewakers, die de gevangenen erg slecht behandelden. Hij zei ooit:

"Als er dromen zijn van een prachtig Zuid-Afrika, dan zijn er ook wegen die naar dat doel leiden.

Twee van die wegen heten 'Goedheid' en 'Vergiffenis'".

In 1990 werd hij vrijgelaten. Mensen over de hele wereld waren opgelucht en ontroerd door zijn vrijlating. In 1991 werden de Apartheidswetten afgeschaft en een paar jaar later, in 1994, vonden de eerste vrije verkiezingen plaats, waar ook niet-blanken aan mee mochten doen. De partij van Nelson Mandela won en hij werd de eerste zwarte president van Zuid-Afrika.

Scheppende God, ik geef U mijn handen om Uw werk te doen, Uw zegen te verspreiden.
Ik geef U mijn voeten om Uw weg te gaan, de ander tegemoet.
Ik geef U mij oren om te horen wat moet worden gehoord en mijn ogen om te zien wat niet ongezien mag blijven, maar ook om Uw goedheid en zachtheid te laten zien, Uw licht aan mensen in het donker.
Ik geef U mijn mond om te spreken Uw woord van vergeving en wijsheid.
Maar het allereerst geef ik U mijn hart. Vervul het met het licht van Uw liefde, opdat ik kan houden van ieder mens. Amen.



Als je geen liefde hebt voor elkaar, vallen de dromen in duigen.
Dromen van vrede worden niet waar, kwaad is niet om te buigen.
Als je geen liefde hebt voor elkaar, leef je buiten Gods gloria.

Vrede, geloof hoop en liefde

Vrede gedijt waar onrecht geen kans krijgt, vrede is daar waar geloven bevrijdt.

Geloof moedigt aan niet te berusten, geloof is de opdracht kwaad tegen te gaan.

Vrede bewerkt dat de angst wordt vergeten, vrede is daar waar de hoop zich versterkt.

Hoop bewijst dat het anders kan worden, hoop is een kracht die inzet vereist.

Vrede begint waar de leugen eindigt, vrede is daar waar de liefde het wint.

Liefde behoedt de kwetsbare kleinen, liefde is sterker dan je vermoedt.

Een toonbeeld van vrede, vergeving, verzoening en medemenselijkheid.

Hij was de eerste zwarte aartsbisschop van de Anglicaanse Kerk in Kaapstad en ontving voor zijn inspanningen in de strijd tegen de apartheid op 16 oktober 1984 de Nobelprijs voor de Vrede. In 1995 werd hij hoofd van de Waarheids- en Verzoeningscommissie, die onderzoek deed naar de beschuldigingen van schending van de mensenrechten tijdens de apartheid. Ook van hem zijn veel uitspraken bewaard:

"Doe, waar je bent, je kleine beetje goed; het zijn die kleine stukjes goeds bij elkaar die de wereld overweldigen"

Zijn droom als arts is hij door apartheid misgelopen, maar in zijn rol als activist en aartsbisschop heeft hij velen van verbittering weten te genezen.

Ze zullen altijd tegen je zeggen: 'Oog om oog en tand om tand.'
Ze zullen altijd uit willen leggen: 'Sla van je af en gebruik toch je verstand.'
Doe daar niet aan mee, doe het andersom: ga op mensen af die van jou af willen komen.
Ook als ze je wegslaan, blijf in de buurt, want zij hebben nodig waar zij zelf niet toe komen.
Ze hebben mensen nodig met een nieuwe fantasie, mensen nodig met een nieuwe fantasie!

Desmond Tutu

07-10-1931 -- 26-12-2021



Eerlijk delen

'Eerlijk zullen wij alles delen, ik een beetje meer dan jij!' zei mijn vader terloops als een van ons dreigde zelf het meeste te nemen.

Eerlijk delen is niet de ander iets gunnen van wat overblijft.



Eerlijk delen staat ver van de ander geven wat ik afdank.



Eerlijk delen begint met het besef dat wij kinderen zijn van dezelfde Schepper, dat de ander mijn broeder, mijn zuster is met wie ik de aarde mag bewonen en met wie ik al wat groeit en bloeit moet delen.

Eerlijk delen is de bouwsteen voor gerechtigheid en vrede.

Eerlijk delen begint waar ik niet meer wil hebben dan jij!

Martin Luther King, 15-01-1929 -- 04-04-1968



Hij was een dominee (baptistenkerk), maar ook een politiek leider en een belangrijk lid van de Afro-Amerikaanse beweging voor burgerrechten. Hij werd beroemd door zijn geweldloos verzet tegen de

rassenscheiding in de Verenigde Staten. Op 28-08-1963 organiseerde hij de mars naar Washington en hield hij zijn bekende toespraak: 'I have a dream', waarin hij zijn hoop uitsprak dat mensen ooit op hun gedrag en niet op hun huidskleur beoordeeld zouden worden.

"Ik heb een droom dat mijn 4 kinderen op een dag zullen leven in een land waar zij niet beoordeeld zullen worden op de kleur van hun huid, maar op de inhoud van hun karakter. Ik heb een droom vandaag."

In 1968 werd hij -39 jaar oud- doorgeschoten op het balkon van een hotel in Memphis.

Ik heb een droom, diep in mijn hart; een droom dat eens voor ons de dag naderbij komen zal vol vrede, voor iedereen op aard.

Werken met je gaven



Een vlinder die geboren wordt kruipt zelf uit haar cocon, en zoekt met al haar krachten de warmte van de zon.

Een vlinder danst en dwarrelt en neemt dan weer de vlucht, geniet van al wat mooi is onder de hemelsblauwe lucht.

Een vlinder zoekt de ruimte en fladdert heen en weer, gebruikt daarvoor haar krachten en leert zo telkens meer.

Dag vlinder met jouw fladderen ik wil wel zijn als jij, want jij maakt met jouw gaven wel heel veel mensen blij!



Huub Oosterhuis

01-11-1933 -- 09-04-1023



Hij werd geboren in Amsterdam. Als kind zag hij daar hoe in de oorlog de Joden werden weggevoerd. Dat heeft op hem een diepe indruk gemaakt, die hij zijn hele leven meevoerde, zo vertelde hij ooit in een interview op de t.v.

Oosterhuis was priester, is later getrouwd en werd vader van twee muzikale kinderen: Trijntje en Tjeerd, die samen zijn lied 'Ken je mij? Wie ken je dan? Weet jij mij beter dan ik?' bekend hebben gemaakt. Het schrijven van liederen begon toen de volkstaal werd ingevoerd en er niet dus langer in het latijn gevierd hoefde te worden. Op verzoek schreef hij tien Nederlandse 'liedjes', waarvan 'Zolang er mensen zijn op aarde' de eerste was.

Hij is jarenlang studentenpastor in Amsterdam geweest en heeft als schrijver van meer dan 700 liederen heel veel mensen geïnspireerd en bemoedigd. waarvan ook wij er een flink aantal zingen. In januari 2021 ontving hij, via bisschop Jan Hendriks van Haarlem, een brief van oud-ordegenoot (jezuïet) paus Franciscus. Dat zal hem bemoedigd hebben! En ook al die mensen die blijven zingen:

'Tot zijn gedachtenis nemen wij daarom dit brood en breken het voor elkaar: om goed te weten wat ons te wachten staat, als wij léven, Hem achterna.'

